



31 AUG. 1941.

Oranje vierenzal wel weer verboden worde  
Toch viere wij Oranje!

Leve Koningin Wilhelmina!

Leve Ons Vorstenhuis! Leve ons Vorstehuis!!!

Leve ons Vaderland!

Weg met Mussert en al zijne trawanten, die slechts  
verraders zijn en blijven?

Die zelfs door de enkele menschelijke mosten  
veracht worden! Weg met hun en hunne helpers  
wier succes tot heden toe enkel voortvloei de uit  
woordbreuken, verraad! Binnen zeer korten tijd  
krijgt ge hiervan wederom een bewijs!

De kinderachtige verzinsels waarop hun woord-  
breuk berust, maakt op den nuchteren hollandschen  
hunger geen indruk. Hij slikt nu eenmaal niet  
zoo makkelijk als de onontwikkelde broeders  
die de laatste jaren kunstmatig den gebouwen  
werd en alleen maar om niet te kunnen  
sollen! In onze oogen zijn zij allen slechts  
schape die naar des lichts bank gedreven  
worden.

Weg met den Jantzen, op wiens kevel  
de dood van milklieuen deuren heeft geklop  
en nog dagelijks klopt! Duizendmaal hoe-  
ger dan zij allen staat om de lieve

Koningin en duizendmaal wensch en wij  
vandaag

Leve de Koningin

Leve 't Vorstenhuis